

VERRASSEND VREUGDEVOL

WIE ZOEKT, DIE VINDT

Wie met *handen vol hoop* in het leven staat,
wie hoopvol aan vorming werkt,
is een mens die kansen zoekt.
Hij zet zijn ogen en oren wijd open!
Wie zoekt, die vindt, zegt het spreekwoord.
Wie vindt, kan zijn vreugde niet op.
Hij wil ze delen met anderen!
Dat zegt ook het Bijbelverhaal van deze jaargang.

‘Stel dat een vrouw tien zilveren munten heeft, maar er één kwijtraakt.
Dan gaat ze die toch zoeken?
Ze doet een lamp aan en veegt haar huis totdat ze de munt vindt.
En als ze hem gevonden heeft, dan roept ze haar vriendinnen en de burens.
En ze zegt: ‘Laten we feestvieren!
Want ik was mijn zilveren munt kwijt,
maar ik heb hem gevonden.’
(Lc. 15, 8-9 Bijbel in gewone taal)

Vreugde gaat hand in hand met tevredenheid, enthousiasme, plezier, blijheid en geluk. Je voelt ze bijvoorbeeld als je geniet, als je vrij bent of komt, bij een bereikt doel, zelfs bij inspanning en plicht, als je iemand kan helpen.
“Vreugde is aanstekelijk. Ze straalt als de zon en fonkelt als de sterren.
Als je vrolijk bent, wil je lachen, springen, dansen, spelen ...
en je wilt je vreugde delen met iedereen.” (gelezen in een kinderboek)

Vreugde, alegria, joie, joy, gioia, Freude,
glæde, glädje, radość, χαρά, sevinç, farih ...

Vreugde... Wat zijn haar kenmerken?
Hoe uit ze zich in muziek, mimiek, beeld, woord en gebaar?

Hoe ontstaat ze en wat veroorzaakt ze?

Waar vind je haar?

Wat is de band met leren en (w)onderwijzen?

Leeftocht wil in deze jaargang de wereld van de vreugde exploreren.



Vreugde kleurt.

Kleurrijk leven delen met elkaar.

*Op zoek naar een kleurenpalet
aan talenten.*

Je eigen kleur beleven.

*Mogen zijn wie je bent,
met respect voor de kleurschakering
van de ander.*

Die ander helpen zijn kleur te ontdekken.

*Je laten verrassen door de veelheid
aan kleur in het leven.*

In het spoor gaan van Hem

die kleur geeft aan het leven van velen:

Jezus van Nazaret.

Aldus een mens zijn

*met een blijde boodschap,
een vreugdemens.*

Peter

LEEFTOCHT VOOR KINDEREN

Leeftocht werkt samen met de geloofstijdschriften Naomi, Simon en Samuel van Uitgeverij Averbode om het jaarthema en de bijbehorende maandthema's tot bij de leerlingen te brengen in het kleuter- en lager onderwijs.

Bij het lerarenabonnement op Naomi Magazine, Simon Magazine en Samuel Magazine krijg je bij elk van de vier nummers per schooljaar een Leeftochtbijlage met didactische suggesties voor kinderen (bij Naomi voor kinderen van 4-7 jaar, bij Simon en Samuel voor kinderen van 7-12 jaar).

Op de websites van de geloofstijdschriften verschijnen bovendien extra didactische suggesties.

VERRASSEND VREUGDEVOL

LOGO BASISONDERWIJS



10 kleuren

De tien kleuren op de achtergrond verwijzen naar de kleuren van de jaargang. Het logo is beschikbaar in meerdere uitvoeringen en staat klaar om uitgepakt te worden. Je vindt het logo op: <https://pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/leeftocht/jaarthema-materiaal>.

Met dank aan Gunter Aerts voor het kleurrijk ontwerp!

JAARGANG BASISONDERWIJS

10 MAANDEN

10 KLEUREN

10 SYMBOLEN

Impulsen doorheen de jaargang

Gedurende het schooljaar worden 10 vindplaatsen en bronnen van vreugde aangeboden.

In de impulsen vind je bouwstenen om de vreugde op school verder te ontwikkelen en te exploreren. Het symbool is 'kleuren'. Vreugde brengt kleur in ons leven.

MAAND	BRON VAN VREUGDE	KLEURENPALET	SYMBOOL
SEPTEMBER	SAMEN	INDIGO	HANDEN IN ELKAAR
OKTOBER	KIJK OMHOOG	BLAUW	WOLKEN
NOVEMBER	GRAAG ZIEN	ROOD	HARTJES
DECEMBER	IN VERWACHTING	ZILVER	KALENDERBLAADJE DECEMBER
JANUARI	VIEREN	GEEL	TAART MET KAARSJES
FEBRUARI	SPELEN	GROEN	BAL SPRINGTOUW
MAART	ONTDEKKEN	VIOLET	LOEP, LABOBUIS VERREKIJKER
APRIL	DELEN	ZWART-WIT	GRBROKEN BROOD
MEI	GENIETEN	GOUD	SMILEY MET GRASSPRIET
JUNI	DANK JE WEL	ORANJE	BOEKET BLOEMEN

SYMBOOLKAARTEN

10 MAANDEN

10 KLEUREN

10 SYMBOLEN

SEPTEMBER



OKTOBER



NOVEMBER



DECEMBER



JANUARI



FEBRUARI



MAART



APRIL



MEI



JUNI



link

naar titel [symboolkaarten](https://pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/content/d55f7d32-e750-4b66-94e8-ff677c0032fe?scrollTo=_2fdd0d9d) (https://pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/content/d55f7d32-e750-4b66-94e8-ff677c0032fe?scrollTo=_2fdd0d9d)

VERRASSEND VREUGDEVOL

THEMAGEBED

Oh mijn God!
Wat ben ik blij
met al die kleuren rondom mij!
Blauw voor mooie dromen,
bruin voor sterke bomen,
groen voor buitenspelen,
wit om hoop te delen,
geel voor zon en vuur,
oranje voor avontuur,
rood om lief te zijn
en goed voor elkaar te zorgen.
God, geef Je mij terug
dezelfde kleurtjes morgen?



VERRASSEND VREUGDEVOL

LIED KLEUTERS

JAN VANDEN BERGH - WWW.JJPIMPERNEL.BE

Pret met kleuren gitaarakkoorden klem op 4^e fret

Intro lalala... G C G GDG

Gooi een kusje babyroos GCD

Lekker zoet als een framboos

Gooi een kusje lavendelblauw

Omdat ik stiekem van je hou EmDG

Alle kleuren van de regenboog GCG

Diamanten in de lucht zo hoog GDG

Met alle kleuren hopta hopta hé GCG

Hier de zon een wolk de zee EmDG

Gooi een kusje op mijn neus GCD

Dan word ik zo sterk als een reus

Gooi een kusje op mijn wang

Dan word ik happy happy levenslang EmDG

Alle kleuren van de regenboog GCG

Diamanten in de lucht zo hoog GDG

Met alle kleuren hopta hopta hé GCG

Hier de zon een wolk de zee. EmDG

VERRASSEND VREUGDEVOL

LIED LAGER

JAN VANDEN BERGH - WWW.JJPIMPERNEL.BE

Gitaarpartituur: Pret met kleuren

Tempo 104

Maat 4/4

Toon D maj

DD

GG

AA

Oh my God. Oh my God! (2x)

Bm

F#m

Laat iets goeds gebeuren,

G

A

vertel een leuke mop.

Bm

F#m

Wees kwistig met kleuren

G

A

zet je dag eens op z'n kop.

Bm

F#m

Laat iets goeds gebeuren,

G

A

zing een vrolijk lied.

Bm

F#m

Wees kwistig met kleuren

G

A

Fluit een suskewiet.

D G
 Blauw, geel, violet!
 A
 'k Heb alle kleuren op een rij gezet.
 D G
 Rood, lila, en wat grijs!
 A
 Denk in kleuren dat is wijs.
 D G
 Paars, bruin, lentegroen!
 A
 De ochtendzou geeft mij een zoen.
 D G
 Al die kleuren wat een pret, wat een pret!
 DD GG AA
 Oh my God ,oh my God!

Bm F#m

Trek een streepje kleur

G A

En kies kanariegeel.

Bm F#m

De honing van de bijen

G A

Doe ik in mijn kopje thee.

Bm F#m

Trek een streepje kleur

G A

En kies voor pimpelpaars

Bm F#m

Want alle domme zorgen

G A

Die lap ik aan mijn laars.

Blauw geel violet...(2x)

VERRASSEND VREUGDEVOL

EEN KLEURRIJKE WAAIER AAN IMPULSEN

Christenen zijn blij mensen! Ze vinden vreugde in een groter verhaal. Christenen beleven de vreugde van het evangelie en dragen deze uit. Paus Franciscus zegt: 'De vreugde van het evangelie vult het hart en het hele leven van allen die Jezus ontmoeten'. God brengt ons goed nieuws. Sluiten wij ons aan bij deze 'Vreugde'?

Verhalen en impulsen doorheen de jaargang

Hieronder vind je een waaier aan verhalen voor die een diepe vreugde uitstralen. Doorheen de verhalen leert Jezus ons een God kennen die ons echte vreugde toont. Er zijn heel wat verhalen van mensen over vreugdevolle ontmoetingen met Jezus. Jezus leert mensen omdenken en anders zien met een diepe vreugde tot gevolg.

Een waaier aan verhalen uit de bijbel

- Genesis 1,1: in het begin
- Marcus 2,1-12: Jezus geneest een verlamde man
- Romeinen 12,4-8
- Marcus 10, 46-52: Jezus en Bartimeüs
- 1 Samuel 1,11-20: De jongen die luisterde
- Lucas 15,1-3.11-32: De verloren zoon
- Lucas 15,3-7: Het verloren schaap
- Hooglied van de liefde
- Lucas 1,11-25: aankondiging van de geboorte van Johannes
- Lucas 1,26- 38: Boodschap van een engel
- Lucas 1,39-56: Maria en Elisabeth delen in dezelfde vreugde
- De wijzen keren langs een andere weg terug naar huis
- Lucas 19,1-10: Jezus en Zacheüs
- Johannes 2,1-12: Bruiloft te Kana
- Marcus 14,12-16. 22-26 Het laatste avondmaal
- Marcus 10,13-16: Jezus zegent de kinderen
- Marcus 10, 13-16: 'Wie het koninkrijk van God niet als een kind ontvangt, zal er zeker niet binnengaan.'
- Mattheüs 4,1-8: Jezus wordt getest
- Lucas 9,10-17: Vijf broden en twee vissen
- 1 Koningen 17,7-16: De vrouw die deelde
- Johannes 6,1-15: Vijf broden en twee vissen
- Lucas 19,1-10: Jezus en Zacheüs
- Mattheüs 6:25-34: Maak je geen zorgen
- Lucas 17,11-19: De man die wel 'dank u' zei.
- Handelingen 10,1-7: De soldaat die van God hield
- Marcus 14,12-16. 22-26: Het laatste avondmaal

DE VERLOREN MUNT - LUCAS 15:8-9 - VOOR KINDEREN

Martha keert haar hele huis ondersteboven.
Ze is één van haar zilveren munten kwijt, maar ze vindt hem niet.

Martha

Wat vervelend toch! Ik snap er niets meer van!
Wat vervelend toch! Ik begrijp niet hoe het kan!
Ik berg alles altijd netjes op. Nu staat mijn hele huis op zijn kop.
Ik zal jullie even vertellen wat er aan de hand is.
Ik ben een zilveren munt kwijt.
Deze munt is me erg dierbaar.
Dit verlies valt me zo zwaar...

Ik had er tien en nu heb ik er maar negen.
Weet je wat? Ik zal de vloer nog eens vegen.
Misschien kom ik hem dan tegen.

Misschien kan ik de lamp aansteken?
Oh en onder de grote kast heb ik nog niet gekeken.

OMG! Yes! Daar ligt hij!
Wat ben ik zo blij (vreugdedansje)!
Daar is die munt van mij!

OMG! Top, top! Ik kan mijn geluk niet op!
Dit ga ik vieren met mijn vrienden!
Zo blij de verloren munt terug te vinden.
Weet je wat?
Ik nodig mijn vrienden uit voor een glaasje en een stukje taart...
want die munt is mij heel veel waard!

(Al zingend een fles bubbels en taart klaarzetten en dan de deur uitgaan)

Ik ben zo blij, zo blij
Dat ik mijn munt gevonden heb, jochei
Ik ben zo blij, zo blij...

Parallelverhaal: Verstoppertje spelen

De kleinzoon van de rabbi speelde verstoppertje.

Hij ging zich verbergen en zat in zijn schuilplaats.

Hij zat daar lange tijd gespannen te wachten.

Hij dacht: mijn vriendje zoekt en kan me niet vinden.

Na lang wachten kwam hij zelf tevoorschijn.

In geen velden of wegen was zijn vriendje te zien.

De kleinzoon van de rabbi besepte plotseling dat van begin af aan niet naar hem was gezocht. Hij liep naar grootvader en barstte in tranen uit. Die kreeg ook de tranen in zijn ogen, zei niets, maar dacht: wie zich verstoppt wil dat naar hem gezocht wordt zonder dat is het spel uit.

Bewerking van een verhaal van Peer Verhoeven

VERRASSEND VREUGDEVOL

SCHOOLIMPULSEN

Mogelijkheden voor de eerste personeelsvergadering

- De collega's onthalen met smoothies in verschillende kleuren.
- Na de verwelkoming de vergadering openen met een bezinning uit Leeftocht.
- De leerkrachten uitnodigen om de ogen te sluiten en een blik te werpen op wat hen dagelijks vreugde brengt. Vervolgens kan je hen laten nadenken over hoe ze concreet nog meer vreugde kunnen brengen.
- Je nodigt de collega's uit het schooljaar vreugdevol mee in te kleuren. Je geeft hen een stift (ieder een andere kleur) en laat hen een vreugdevolle boodschap op een canvas, een schilderspalet, een tafeldoek of een verrassingsdoos schrijven. Dit kleurenpalet met vreugdevolle boodschappen kan je een plaatsje geven in de leraarskamer.
- Het themalied 'Pret met kleuren' beluisteren.
- Een verrassend vreugdevol kraslotje voor de leerkrachten voorzien.
- Voorzie een dankbaarheidsbokaal voor in de leraarskamer. Na elke personeelsvergadering schrijft elke leerkracht op waar hij/zij dankbaar voor was in de voorbije maand. Je kan hiervoor kleurrijke papiertjes gebruiken. Al deze papiertjes worden toegevouwen en in de bokaal gestopt. Bij de volgende vergadering worden ze voorgelezen (eventueel met muziek op de achtergrond).

Mogelijkheden personeelsvergaderingen doorheen het jaar

- Bezinning Leeftocht. Je vindt alle nummers terug op: <https://pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/leeftocht>
- Voorzie elke personeelsvergadering een gelukschallenge
Suggesties vind je op gelukschallenge <https://www.happinez.nl/100tips/>
- Elke personeelsvergadering een andere collega verrassen.
- De collega's een uitdaging geven: Verras 3 mensen en vraag of ze op hun beurt ook iemand verrassen. Dit kan je koppelen aan een fragment uit de film 'Pay it forward'.
- Een geluksplan opstellen
- Je kan de leerkrachten beurtelings uitnodigen een vreugdevol lied te kiezen voor op de personeelsvergadering. Hiermee kan je de vergadering openen of eindigen.
- Een wekelijks 'geluksberichtje' naar de collega's sturen.
- Lachyoga of een lachsessie organiseren. Een lach verbindt iedereen.
- **Vreugdevolle liedjes**
 - o Alegria - Cirque du soleil
<https://youtu.be/68483tVx0eA>
 - o La Ballade de gens Heureux
<https://youtu.be/wi7Yr7IFfRg>
 - o Ik ben vandaag zo vrolijk
<https://youtu.be/zXNETrbtbnpl>
 - o Tout Le bonheur du monde - Kids United
<https://youtu.be/oco37TG2LOM>

- Don't worry be happy - Song Around The World
<https://youtu.be/uWXUWepSak4>
- Speciale uitvoering Onze Vader
<https://youtu.be/8d9xURuls5M>
- May You have - Trinity
<https://youtu.be/5HG7JB8Z0g4>
Nederlandse versie
<https://youtu.be/QAjBYdGILes>
<https://youtu.be/G9Ns5fC8CuM>
- Song of hope - Avishai Cohen
<https://youtu.be/R84GNvcwh5w>
- De vogel - Tim Visterin
<https://youtu.be/CsWUUsuPQVwY>
- **Happiness is something if you give it away**
<https://youtu.be/QN-0UWJHDI4>
- Zo vrolijk - Herman van Veen
<https://youtu.be/zVxnaSW6pYg>
- One Day
<https://www.youtube.com/watch?v=XqvKDCP5-xE>

In de startviering vind je nog meer suggesties.

- **Vreugdevolle filmpjes - inspiratie over geluk**
 - Colour your World With Kindness
<https://youtu.be/rwelE8yyY0U>
 - A powerful experiment
https://youtu.be/XJ5zx__lavs
 - Gelukslessen op school
<https://youtu.be/PEJhpeRdtv4>
 - Happy moments in life
https://youtu.be/_rl6AyOWgKA
 - Joyful surprises
<https://youtu.be/6GUlbK5CLWl>
 - Eye to eye - a social experiment in courage
<https://youtu.be/0VAoaOwE7a8>
 - The World's Biggest Eye Contact experiment 2016
<https://youtu.be/qSLJ3JDIDgY>
 - I See You
<https://youtu.be/UitQu82bTG0>
 - Everything is a present - Alice Sommer
<https://youtu.be/g5VTkQKgxkY>

Mogelijkheden aankleding thema

- Een schildersezal en wat verfbenodigdheden in de inkomhal van de school plaatsen. Op de schildersezal kan je elke maand het themabeeld voorstellen.
- Je kan elke maand een canvas geven aan een andere klas. Zij mogen de kleur van de maand in beeld brengen.
- Grote verfpotten kan je omranden met de kleur van de maand en er woorden of symbolen die verwijzen naar het maandthema op plakken.
- Een grote geschenkdoos in de inkomhal plaatsen. De doos heeft de kleur van de maand. In de doos kan je allerlei zaken stoppen die betrekking hebben op het maandpunt.
- Rond het maandbeeld en het maandpunt een kijktafel uitwerken. Je kan hier een beurtsysteem van maken. Elk leerjaar/elke klas krijgt een maand toegewezen.
- Je kan de kleuren van de jaargang voorstellen met behulp van kralen, vlaggetjes, ballonnen, paraplu's, sjaals, hoeden, bloemen, een lappendeken, tegels, bloempotten, een puzzel, een kleurenboog, vriendschapsbandjes,...
- Tien schoolmaanden, tien verschillende hoeden, ... Welk thema toveren we deze maand uit onze hoed?
- Een gekleurd hinkelpad of een ganzenbord op de speelplaats schilderen met de maandthema's in.
- De inkomhal, speelplaats en de gangen versieren met een vlaggenlijn met de kleuren van de jaargang.
- Een kleurrijke schoolvlieger maken met linten aan. Op de linten kan je de maandpunten noteren. Elke maand komt er een lint bij.
- In de inkomhal van de school, in de gang en in de leraarskamer een bord hangen waarop 'vreugdevol' nieuws wordt gedeeld.
- Overall positieve reminders kleven.
- ...

Mogelijkheden voor het onthaal op 1 september.

Gelieve aan te passen naar de schoolcontext en rekening te houden met de Coronarichtlijnen.

- Vraag aan de kinderen om in een bepaalde kleur naar school te komen. Je kan elke klas een andere kleur geven.
- De leerkrachten zijn allemaal in een andere kleur gekleed. Dit kan eenvoudig met een hoed of een sjaal. Zorg dat de tien kleuren van de jaargang aan bod komen.
- Alle leerkrachten zijn als clown of kleurenfee verkleed. Ze toveren allemaal een andere kleur uit hun hoed.
- De leerkrachten dragen een T-shirt met het logo op.
- De leerkrachten lopen op één september rond in een wit schilderspak. Gedurende het schooljaar krijgen deze pakken kleur. Je kan dit koppelen aan een toneel elke maand.
- Per klas een vlaggenlijn voorzien. De kinderen mogen er een wens voor het komende schooljaar opschrijven. Nadien worden de vlaggen opgehangen in de school.
- Elke klas krijgt een canvas. Ze mogen samen een vreugdevol schilderij maken. Deze schilderijen krijgen een plaatsje op school. Je kan deze ook inzetten voor een goed doel.

- Het bijbelverhaal van de jaargang vertellen en duiden. Nadien kunnen er verstopspelletjes gespeeld worden. Het verhaal van de 10 drachmen gaat over de bruidsschat van vrouwen, die de munten als sieraad, als kralen droegen. Als verwerking kan je tien gekleurde parels op een touw rijgen en bewaren in de schatkist vol 'vreugdevolle dingen'.
Gedurende het schooljaar kunnen de kinderen bijzondere en kostbare dingen uit hun leven verzamelen en als 'parels' bewaren in hun eigen schatkist of aan een eigen touwtje rijgen. bewaren we ook munten, parels. Die kunnen we van elkaar of de juf/meester ontvangen...
- Zorg voor een creatief circuit (dit kan je elke maand doen - al dan niet in de klasbubbel) met activiteiten rond kleuren. Op het einde van de dag/week/maand kan je een kleurenspektakel organiseren. Je kan een kleurrijke catwalk voorzien met vrolijke muziek. Je kan deze suggesties ook opnemen in de muzische activiteiten.
 - o schminken
 - o juweel of kralenketting maken
 - o een kostbare munt ontwerpen
 - o een vriendschapsbandje maken
 - o van witte sokken 'happy socks' maken
 - o wit mondmasker versieren
 - o witte turnpantoffels versieren
 - o een kroon maken
 - o clownsmasker maken
 - o een geluksbrenger maken
 - o vrolijke kleurplaten inkleuren
 - o zand kleuren met stoepkrijt en potjes 'vol vreugde' vullen
 - o een regenboog schilderen
 - o spelletjes rond kleuren: twister, hinkelspel,...
 - o kleurrijke raamtekeningen maken
 - o ...
- Een feestontbijt aanbieden aan alle kinderen (in de klasbubbels).
- Elke klas krijgt touwtjes voor vriendschapsbandjes.
- De namen van de kinderen in kleur op het raam schrijven.
- Het themalied 'Pret met kleuren' laten horen en/of aanleren.
- Een clown uitnodigen die ballonnen plooit en kunstjes doet met gekleurde vlaggen.
- De kinderen mogen met stoepkrijt vreugdevolle dingen tekenen of schrijven op de speelplaats.
- Je kan een 'gelukscoach' aanduiden in het team. Deze kan regelmatig kleine 'gelukstips in alle klassen doorgeven. Deze kan ook aanspreekpunt zijn voor leerlingen die zich minder goed voelen. Of je kan deze suggesties doorgeven aan de klasleerkracht die er in eigen klas mee aan de slag gaat.
- Een smoothiedag organiseren.
- Een verrassend leuk kraslotje voor de kinderen maken.
- Op het einde van de schooldag 'geluksbellen' (zeepbellen) blazen op de speelplaats.
- Op het einde van de schooldag krijgen de kinderen een geluksbrenger.

Mogelijkheden doorheen het jaar

- Maandelijks een toneel organiseren en de kleur van de maand in de kijker zetten. Je kan dit toneel ook vooraf met enkele leerkrachten spelen en filmen om nadien in elke klasbubbel te tonen.
- De kleur van de maand uitwerken in je godsdiensthoek.
- Een kleurwedstrijd organiseren.
- Een school- of klassjaar maken met de tien kleuren. Je kan deze sjaal in de leraarskamer leggen.
- Elke maand iemand of meerdere personen verrassen.
- Een lijst met geluksmuziekjes van de kinderen maken. Deze kan je bij gelegenheid in de klas laten afspelen.
- Je kan elke maand een verrassingsdag organiseren. Zorg dat de kinderen niet weten wanneer de verrassingsdag is. Je kan dit ook organiseren voor je leerkrachten.
 - o een dag vol sport en spel
 - o een huiswerkvrije dag
 - o extra speeltijd
 - o een lekkere pannenkoek
 - o een filmnamiddag met popcorn
 - o een optreden
 - o ...
- Een mandala ontwerpen.
- Kleurrijke raamtekeningen maken.
- De kinderen een uitdaging geven en hen vragen om drie mensen te verrassen. Aan deze drie wordt gevraagd om ook weer drie anderen te verrassen, ...
https://youtu.be/X3ld9_p2bS0
- Regelmatig een verWONDERmoment organiseren (wandelen in de natuur, een stiltetocht, een kleurentocht, een bloemenwandeling, ...) of mooie PowerPoints in de klas laten zien.
- Een lekkere kom fruitsla maken. Elke vrucht heeft een eigen smaak en een eigen kleur.
- Een geluksketting haken.
- Werken met sensorische gel in verschillende kleuren. Deze gel wordt gebruikt als snoezelmateriaal. 'Happy Senso' is multisensorische gel die je voelt, ziet, hoort en ruikt. De gel knettert zachtjes op je huid en nodigt uit om contact te maken. Meer info op: <https://www.snoezelke.be/product/happy-senso-artist/>
- Week Tegen Pesten - Kies kleur Tegen Pesten. De leerlingen komen elke dag in een andere kleur van de regenboog naar school. Elke klas krijgt de opdracht om iets goeds te doen voor een andere klas. Hier worden leuke foto's en filmpjes van gemaakt. Op de slotdag wordt hiervan een presentatie getoond en wordt er gedanst.

Mogelijkheden als thema voor een schoolfeest

- Happy!
- Happy Day!
- OMG!
- OMG, (naam school) pakt verrassend uit!
- Magic Colours
- Kleur je dag!
- Paintbow!
- Alegria!
- Feest!
- Allemaal kleuren!
- Kleur je dag!
- Paintbow!
- ...

Dag van de leerkracht

De leerkrachten verwennen met

- een regenboogtaart
- lekkere smooties in verschillende kleuren en Good Mood Food 😊
- een stoffen draagtas met 'OMG' of een blijde boodschap
- memoblokje in verschillende kleuren: 'Je bent een memo-rabele leerkracht!'
- een flesje opti-mist (bodymist)
- een kleurrijke sleutelhanger
- een kleurrijk armbandje
- touwtjes voor vriendschapsbandjes
- een kleurrijke herbruikbare en makkelijk mee te nemen koffiebeker
- een leuke fles om drank in mee te nemen
- een kleurrijke fotokader met toffe foto van elke leerkracht
- elke week een 'Happy hour'
- elke maand een 'Happy afternoon'
- voorzie voor alle leerkrachten een 'geluksdoosje' en stop deze in hun vakje in de leraarskamer. Je kan hier regelmatig een 'verrassing' instoppen.

VERRASSEND VREUGDEVOL

KLASIMPULSEN

Leuke opdrachten voor de eerste schoolweek

- Naamkaartjes maken in de vorm van munten, parels, kleurpotloden, verfwasten, een regenboog,...
- Je kan tien dozen inpakken met verschillende lagen geschenkpapier. Elke maand wordt er een nieuwe doos geopend. In de doos kan je kleurrijke elementen en verrassingen stoppen die een link hebben met vreugde, het maandthema of het klasgebeuren.
- Een geluuskoffer maken.
- Voorzie voor elke leerling een gekleurde fotokader. Elke week wordt er een andere klasgenoot in de kijker geplaatst.
- Een kleurenslinger maken.
- Vriendschapsarmbandjes maken.
- Een kralenketting of een wonderketting maken. Elke leerling maakt zijn eigen kraal. Iedere kraal is uniek en vertelt zijn eigen verhaal. Er zijn heel wat technieken om kralen te maken. Je kan elke week een andere kraal in de kijker zetten.
- Een kralensnoer maken met 10 kralen (verwijzend naar de 10 munten) om rond de pols te dragen. De 10 kralen (10 verschillende kleuren - naar de 10 kleuren uit Leeftocht dit jaar) kunnen in 1 keer overhandigd worden, maar misschien ook op belangrijke momenten in het schooljaar telkens 1 kraal erbij...
- Een kleurrijke klasvlieger maken met voor elk kind een lintje met zijn naam aan. Je kan op de linten ook de maandpunten noteren.
- Begin elke week met een leuke 'geluks'klaschallenge.
- Geef de kinderen in het weekend een challenge mee. Daar kan je na het weekend op terugblikken.
- Een 'jaardoos' knutselen door een schoendoos kleurrijk te versieren. In de doos kunnen ze leuke spulletjes stoppen.
- Geluksgerechtjes koken - goed humeurtoastjes.
- Werken rond de kracht en betekenis van kleuren.
- Maak een vriendschapsbandje voor elke leerling. Je kan deze op hun verjaardag als attentie geven.
- ...

Suggesties voor de Godsdiensthoek

Zorg voor een aantal gekleurde voorwerpen om de godsdiensthoek aan te kleden. Je kan de kinderen ook dingen laten meebrengen.

- Een grote kartonnendoos inpakken met verschillende lagen geschenkpapier. Geef elke laag een andere kleur. Hierbij kan je kiezen voor de kleuren van de jaargang. Op elke laag kan je het maandpunt schrijven, een maandgebed plakken, verwijzen naar het verhaal van de maand,...
- Aansluitend bij het verhaal van de jaargang kan je tien munten (10 maanden, 10 kleuren) uitknippen, inkleuren en ophangen. Op elke munt kan je een woord of kerngedachte plaatsen 'die niet verloren mag gaan' tijdens het schooljaar.
- Een kralenketting of een wonderketting maken met de tien kleuren van de jaargang. Elke maand komt er een kraal bij. Wil je een grote kralenketting maken? Dit kan zeker met piepschuimballen. Er bestaan ook piepschuimballen die je kan openen (hier kan je een voorwerp instoppen dat verwijst naar het maandthema of je kan de maandsymbolen gebruiken.)
- Plaats het themagebed in een mooi en kleurrijk kadertje.
- Een kleurdoos voorzien met op de bovenkant het logo. Je kan ook elke week een verrassend leuk tekstje of een mooi gebed aan de binnenkant van de kleurdoos kleven.
- Gebedsvlaggetjes maken. Je kan deze koppelen aan de maandpunten en de kleuren van de jaargang.
- Met gekleurde 'gebedskralen' een kralenketting of slinger maken. Naast de kralen kan je er ook gebedskaartjes of woordkaarten (die verwijzen naar het thema) aanhangen.
- Maandelijks een aantal gekleurde gebedskaarten voorzien.
- Elke maand een ander gebed van de maand kiezen en op een gekleurde kaart kleven.
- een potje 'geluksbellen' (zeepbellen)
- een gekleurd tafelkleed (met de kleuren van de jaargang)
- gekleurde gebedskaarsen
- Een dankbaarheidsbokaal: op het einde van elke week mogen de kinderen op een kleurrijk papiertje noteren waarvoor ze dankbaar waren in de voorbije week. Je leest deze papiertjes regelmatig voor.
- Een grote zon knutselen om stralen van geluk en vreugde te delen.
- Een kleuren-draaiwijzer knutselen met verwijzing naar een lied, een gebed, een verhaal, een stilte-moment, een yoga-oefening, ...
- Een dobbelsteen maken met verschillende kleuren en opdrachten op de zijanten.
- een kleurenmandala
- Met tegels een kleurenmozaïek of een lappendeken maken.
- Op gekleurde bloempotten kan je een letter van het jaarthema of de woorden 'Oh My God' schilderen.
- ...





Met dank aan Nicole Van Houdt voor het mooie haakwerk
en Vins (9j) en Fee Vastesaegeer (12j) voor de kleurrijke canvas.

KLEUREN JAARGANG

BETEKENIS

September

Indigo, de kleur van leren en proberen.
Indigo, de kleur van samen dromen
Indigo, de kleur van samen werken.
Indigo, samen de groepsgeest versterken.

Oktober

Blauw, de kleur van kalmte en rust.
Blauw, de kleur van eerlijk en trouw.
Blauw, de kleur van hemel en zee.
Blauw brengt verwondering mee.

November

Rood, de kleur van liefde en graag zien.
Rood, de kleur van kracht en moed.
Rood, de kleur van inzet en vuur
Rood, de kleur van passie en avontuur.

December

Zilver, de kleur van geheime wensen.
Zilver, de kleur van geluk voor mensen.
Zilver, de kleur van sprankeling en schittering.
Zilver, de kleur van een blij verrassing.

Januari

Geel, de kleur van feesten en vieren.
Geel, de kleur van levendig en licht.
Geel, de kleur van lente en leven.
Geel, de kleur van warmte geven.

Februari

Groen, de kleur van ontspanning.
Groen, de kleur van groei en hoop.
Groen, de kleur van natuur en vrijheid.
Groen, de kleur van spelen en blijheid.

Maart

Violet, de kleur van experimenteren.
Violet, de kleur van ontdekken.
Violet, de kleur van vrolijk en zin.
Violet, de kleur van 'we vliegen er in'.

April

Zwart/wit van geven en delen.
Zwart/wit van einde en begin.
Zwart/wit van dood en leven.
Zwart/wit van zin en tegenzin.

Mei

Goud, de kleur van overwinning.
Goud, de kleur van goddelijk genieten
Goud, de kleur van rijkdom en macht.
Goud, de kleur van schittering en pracht.

Juni

Oranje, de kleur van gezond en actief.
Oranje, de kleur van fantasie en creatief.
Oranje, de kleur van energie en fel.
Oranje, de kleur van dank je wel.

GEBEDJES EN TEKSTJES

ROND KLEUREN, GELUK EN VREUGDE

Goede God,
 we zijn klaar voor een kleurrijk jaar.
 Ieder van ons heeft een eigen kleur.
 Ieder van ons schittert als een parel.
 Samen vormen we
 een mooi gekleurde ketting.
 Iedereen hoort erbij.
 Dat maakt ons blij!
 Amen.

God,
 wat word ik blij
 als ik al de kleuren zie!
 Kleuren brengen zoveel vreugde!
 Ik zet alvast mijn kleurdoos klaar,
 want dit wordt een tof jaar.
 Amen.

Goede God,
 Dit schooljaar maken we samen
 een grote mozaïek van kleuren.
 Al de kleuren passen mooi naast elkaar.
 Elke kleur telt mee
 en ieder draagt zijn tintje bij.
 Kleuren maken ons blij!
 Dit willen we vieren.
 Amen.

Goede God,
 kleuren maken de wereld mooi.
 Ze brengen vreugde en blijheid.
 Ook wij willen ons inzetten
 om Uw Wereld mee in te kleuren
 en een hoopvol teken geven
 vandaag en alle dagen van ons leven.
 Amen.

Goede God
 wij zijn blij omdat wij
 vandaag mogen vieren.
 Wij zijn blij voor alle kleuren
 die Jij ons hebt gegeven.
 Wij zijn blij voor alle kleuren
 ze brengen vrolijkheid
 en warmte in ons leven.
 Amen.

Goede God
 we willen kleur geven
 aan de boodschap van Jezus.
 Daarom zoeken we
 naar het goede in elkaar
 en geven we steeds nieuwe kansen.
 Iedereen is welkom in onze groep.
 Zo maken we Uw droom waar.
 Amen.

GEBEDJES EN TEKSTJES

ROND KLEUREN, GELUK EN VREUGDE

Goede God
geef ons elke dag kleuren
om iets moois te maken.
Geef ons elke dag kleuren
om vreugde te brengen.
Geef ons elke dag kleuren
naar het voorbeeld van Jezus,
Uw Zoon en onze Heer.
Amen.

Goede God
zie hoe al de kleuren hier vooraan
mooi en fijn naast elkaar staan.
Zorg dat ze vreugde stralen
en het beste uit ons ieder halen.
Dat vragen wij U
vandaag en alle dagen.
Amen.

Goede God,
laat Uw zegen rusten
op al deze kleurtjes
waarmee wij elke dag
een vrolijke tint geven.
Deze kleuren zijn een teken
van vreugde voor iedereen.
Elke kleur telt mee.
Want pas als iedereen erbij hoort,
dan wordt het goed,
dan wordt het mooi.
Zegen deze kleuren
in de naam van de Vader,
de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.

Ga bij jezelf eens op de thee
en neem dan ook je kleurdoos mee.
Misschien is er een plekje
niet helemaal naar je zin.
Neem dan gauw een potlood
en kleur het anders in.

Goede God
U daagt ons uit om op zoek te gaan
naar wat echt waarde heeft
in het leven.
Schenk ons de wijsheid
om de schat of parel te zoeken
waar die te vinden is:
daar waar we wonen en leven
in zorg en aandacht voor elkaar.
Zo maken we Uw droom waar
voor vandaag en
alle dagen van ons leven.
Amen.

GEBEDJES EN TEKSTJES

ROND KLEUREN, GELUK EN VREUGDE

Oh My God, een regenboog!

Oh My God, kijk daar een regenboog!

Zo magisch en mooi, een prachtig fenomeen.

Als ik een regenboog zie,

voel ik zoveel vreugde in en rond me heen.

De regenboog heeft een krachtige waarde.

De regenboog is een teken van verbondenheid

en vormt een mooie brug tussen jou,

de hemel en de aarde.

De regenboog staat voor krachtige dingen.

De regenboog brengt verwondering en geluk

en doet warme hoop in ons zingen.

De regenboog heeft een eeuwige betekenis.

De regenboog geeft mijn dromen door aan God

en brengt troost als ik iemand bijzonder mis.

De regenboog is magistraal

en verbaast ons allemaal.

De regenboog is een magisch symbool.

Ik droom een regenboog boven onze school.

GEBEDJES EN TEKSTJES

ROND KLEUREN, GELUK EN VREUGDE

Oh My God, ik krijg een blij gevoel.

Oh My God, ik krijg een blij gevoel
als ik iedere morgen lekker kan ontbijten
en met frisse kleren de spits afbijten.

Oh My God, ik krijg een blij gevoel
als ik op school mijn vriendjes kan begroeten
en ik flink kan dribbelen met mijn voeten.

Oh My God, ik krijg een blij gevoel
als ik weer nieuwe dingen kan leren
en ik iets moeilijks mag proberen.

Oh My God, ik krijg een blij gevoel
als er een toffe sfeer is in de klas
en ik vrolijk mag springen in een plas.

Oh My God, ik krijg een blij gevoel
als ik een pluim krijg voor iets wat ik deed of zei
en ik als laatste eens eerste mag in de rij.

Oh My God, ik krijg een blij gevoel
als ik 's avonds dankbaar kan zijn voor een heleboel!

GEBEDJES EN TEKSTJES

ROND KLEUREN, GELUK EN VREUGDE

Wie kan ik voor je zijn?

Wie kan ik voor je zijn?

Wat kan ik voor je doen?

Hoe kan ik vreugde brengen

met een lach, een knuffel of een zoen?

Wees een vriend die vrolijk lacht.

Wees een vriend die geduldig wacht.

Wees een vriend die goede raad geeft.

Wees een vriend die een fout vergeeft.

Wees een vriend die graag/geheimen deelt.

Wees een vriend die eerlijk speelt.

Wees een vriend die troost brengt.

Wees een vriend die hoop schenkt.

Wees een vriend die anderen helpt.

Wees een vriend die tranen stelt.

Wees een vriend die mee een lied zingt.

Wees een vriend die een gat in de lucht springt.

Wie kan ik voor je zijn?

Wat kan ik voor je doen?

GEBEDJES EN TEKSTJES

ROND KLEUREN, GELUK EN VREUGDE

We kunnen kleur brengen

We kunnen kleur brengen
door te helpen en te delen.

We kunnen kleur brengen
door fijn samen te spelen.

We kunnen kleur brengen
door blijde liedjes te zingen.

We kunnen kleur brengen
door te genieten van kleine dingen.

We kunnen kleur brengen
door het beste van onszelf te geven

We kunnen kleur brengen
door dicht bij ons hart te leven.

We kunnen... kleur brengen!

OMG, wat ben ik blij met al die kleuren rondom mij.

Oh My God!

Wat ben ik blij met al die kleuren rondom mij!

Zomaar gratis en voor niks gekregen!

Met de juiste kleur pimp ik elk moment

-echt een fluitje van een cent-

want alles gaat veel beter als je vrolijk bent.

Dus... is er ergens een plekje niet helemaal naar mijn zin?

Dan neem ik gauw een potlood en ik kleur het anders in.

Oh My God, wat ben ik blij met al die kleuren rondom mij.

OZO HEPPIE**Ozo heppie**

*ik voel me ozo heppie,
 zo heppie deze dag
 en als je vraagt: wat heppie
 als ik eens vragen mag,
 dan zeg ik: hoe wat heppie,
 wat heppik aan die vraag,
 heppie nooit dat heppieje
 dat ik hep vandaag?*

Uit: Ozo heppie en andere versjes, Joke Van Leeuwen, Querido.

Heb je je al ooit zo `heppie' gevoeld?

Is gelukkig zijn een gevoel dat je plots kunt krijgen?

Of is gelukkig zijn iets wat je kunt worden?

Kun je daarvoor leren om gelukkig te worden?

Is er een verschil tussen gelukkig zijn en gelukkig voelen?

Als je gelukkig geworden bent, was je daarvoor dan eerst half gelukkig?

Kan iedereen gelukkig worden?

Moet iedereen gelukkig worden?

Als je gelukkig bent, kun je dan nog gelukkiger worden?

Wat staat er in de weg om gelukkig te kunnen worden?

Als iedereen in de wereld gelukkig was, zou je dan nog weten wat geluk is?

Is gelukkig zijn hetzelfde als blij zijn? Of niet?

Wat is het verschil tussen gelukkig zijn en geluk hebben?

Kun je geluk aan iemand geven?

Kan een ding jou geluk 'brengen'? (Een geluksbrenger?)

JUBILATE DEO

VERSIE VOOR KINDEREN

alleluia alleluia jubilaté deo

alleluia alleluia jubilaté alleluia

Hoera en wauw, yess en yeah - alleluia
 Doe jij ook mee, kom je er bij - alleluia
 Haal je talenten uit de kast - alleluia
 Kies de kleur die bij je past - alleluia

Oh My God, wat ben ik blij - alleluia
 zoveel kleuren op een rij - alleluia
 een regenboog wat een pracht - alleluia
 je beste vriend die naar je lacht - alleluia

Neem elke dag een blije start - alleluia
 Bewaar de vreugde in je hart - alleluia
 Laat je horen, lach en zing - alleluia
 Streck je benen, dans en spring - alleluia

Een knipoog of een blije groet - alleluia
 Een warme knuffel dat voelt goed - alleluia
 Met een blij gevoel gaat alles vlot - alleluia
 Heb jij dat ook Oh Mijn GOD? - alleluia

Kijk jij door een roze bril - alleluia
 een blije lach maakt het verschil - alleluia
 Zing jij mee de vreugde uit - alleluia
 We doen het nog eens extra luid - alleluia

<https://youtu.be/B5utkhOBzdA>

Impuls Jubilate Deo

Maak een eigen versie met een vreugdevolle twist en stuur dit door naar veravastesager@gmail.com

JUBILATE DEO

VERSIE VOOR VOLWASSENEN

Suggestie 1

Zie me hier staan, een nieuwe dag
 Het daglicht brengt de kleuren aan
 er zingt een vogel, vinkenslag
 het is zo'n wonder, dit bestaan!

Mijn hart is warm en rustig blij
 de liefde zindert op mijn huid
 Mijn hele wezen voelt zich vrij
 kom laat me toch zingen, voluit!

En daar ben jij, ik voel je lach
 ik adem diep en geef maar toe
 Weg met die ruzie, rijs de vlag
 waar vrede is, is geen gedoe

Jezus toon me de juiste weg
 de weg die ik alleen kan gaan
 Met Jouw hulp doe ik wat ik zeg
 Geef me de kracht om door te gaan

Suggestie 2

Ik prijs de Heer, want Hij is goed
 Hij ziet ons graag: elk apart
 Als ik Hem voel, krijg ik moed
 Ik dank de Heer, uit heel mijn hart.

Ik prijs de Zoon, onze gids
 Hij toont de Weg, Hij roept ook mij
 Met Jezus' hulp zit alles kits
 Ik volg Zijn spoor, ik voel me blij.

Ik prijs de Geest, want die is fris
 Hij pept mij op, Hij geeft mij kracht
 Nu weet ik echt wat Liefde is
 Hij is zo sterk en toch zo zacht.

ACTIVITEITENTAFELS

ROND ENKELE MAANDTHEMA'S

SAMEN DROMEN EN WERKEN



GRAAG ZIEN EN GRAAG GEZIEN WORDEN



HET ONVERWACHTE VERWELKOMEN



VIEREN





Een doos vol verrassingen voor een pensionering



GELUKSZAKKEN

VERRASSEND UITPAKKEN

Willen jullie als team bij de start van het schooljaar

ook eens verrassend uit de hoek komen?

Maak dan een vreugdevol filmpje of een collage van kleurrijke foto's

en win één van onze 'geluks-zakken'.

Al deze verrassende momenten mag je doorsturen naar

veravastesaeager@gmail.com

Delen jullie mee in onze vreugde?

Gedeelde vreugde is dubbele vreugde!



